

Gebroken spiegel

Ik ontken alles:	Ik ontken alles:
Dat het gebeurd is	Dat het gebeurd is
Dat ik slachtoffer ben	Dat ik dader ben
Dat ik ongelukkig ben	Dat ik ongelukkig ben
Dat ik het niet aankan zo	Dat ik het niet aankan zo
Ik heb redenen om me te verbergen	Ik heb redenen om me te verbergen
Ik hou mijn gordijnen dicht	Ik hou mijn gordijnen dicht
Gezicht gesloten, ogen open	Gezicht staalhard, ogen ijzig
Mond staalhard op standje glimlach	Blik op standje hou je bek
Want glimlachende vrouwen	Want onkwetsbare mannen
krijgen minder vragen	krijgen minder vragen

Achter onze kramp en onze maskers
houden we ons vast totdat we loslaten
Kwetsbaar durven zijn
en durven kiezen - als we kunnen
voor nooit meer geweld